

Bu Sayıda

Gün geçmiyor ki ülkemizde ve dünyada bir doğal afet haberi duymayalım. Afrika'da sonu gelmeyen kuraklık ve açlık, Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem, Brezilya'da, Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde sel ve beraberinde getirdiği büyük çaplı heyelanlar, ABD'de öldürücü soğuklar, İtalya'da volkanik patlama... Bunlar son bir yıl içinde yaşanan ve hemen aklımıza geliveren doğal afetlerden yalnızca birkaçı.

Ülkemizin de deprem başta olmak üzere bir doğal afet ülkesi olduğunu gözönüne alarak Mavi Gezegen'in bu sayısında dosya konusunu doğal afetlere ayırdık. Geçmiş sayılarımızda doğal afetler konusunda çıkan yazıları da dikkate alarak konuyu farklı açılardan ele almaya çalıştık.

Bu sayımızda dosya konusu "Depremlerle başa çıkmak ve psikoloji" başlıklı yazı ile başlamaktadır. Mavi Gezegen'in önceki sayılarında deprem konusunda yayınlanan yazılar depremlerin oluşum mekanizması, deprem riski, depremlerin önceden tahmini, ölçeklendirilmesi gibi konuları içermekteydi. Ancak bu sayıdaki dosya konumuzun ilk yazısının, depremler başta olmak üzere insanların afet sırasında ve sonrasındaki davranışları ile afetzedelere uygulanacak psikolojik destek çalışmaları ve son yıllarda ülkemizin çeşitli yörelerinde meydana gelen depremleri yaşayan insanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların sunulduğu ve tartışıldığı bir yazı olmasıyla ayrı bir önem taşıdığı kanısındayız.

Bazen damlaya damlaya sel olur, Yıldırım oluşum evreleri, Kıyılarımızı bekleyen doğal bir afet: Tsunami, Heyelanlar, Volkanik felaketler başlıklı yazılar dosya konusunu oluşturan diğer yazılardır.

Bu sayımızda dosya konusunun doğal afetler olması nedeniyle değişik bir uygulama yaparak, derginin son bölümünü Nature dergisinin internet sayfasında yayınlanan ve depremlerin önceden tahmini konusunda dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların tartışıldığı yazılara ayırdık. Forum-Tartışma Yazıları başlığı altında sunulan bu yazılar, özellikle depremlerin önceden tahmini konusundaki çalışmalara ve bu konuda yapılan yatırımlara deprem uzmanlarının değişik bakış açılarını ve bu konudaki sıkı tartışmaları içermektedir.

Son yıllarda çokça tartışılan küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelen değişiklikler ve tarihsel boyutu, buzullar ve buzul çökelleri, klima taşlar, değerli taşlarda meydana gelen ışık oyunları gibi yazılardan başka, yaşamın devamı ve teknolojik gelişme için vazgeçilemez enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji konusundaki yazımız, ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli konusunda aydınlatıcı niteliktedir. Konya'nın güneyindeki May barajında geçtiğimiz yıl oluşan obruklara değinen "May barajına üç göktaşı düştü" başlıklı yazının, konuya esprili yaklaşımıyla ilginizi çekeceğini umuyoruz. Bu sayıda ayrıca, Ay Dünya'dan mı oluştu, Dedektif jeologlar, Mars'taki iklim değişiklikleri başlıklı çeviri yazıları da beğenimize sunuyoruz.

Daha nice sayılara ulaşabilmek dileğiyle sizleri dergimizle başbaşa bırakıyoruz.

Yayın Kurulu