

# Bu Sayıda

Ünlü dördüncü yüzyıl teolog ve filozofu St. Augustine, "Bana sormadıklarında ne olduğunu çok iyi bildiğim halde, ne olduğu sorulduğunda zaman hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diyerek, zamanın düşünce ve eylemlerin düzenlenişi açısından en alışılmış, ama tanımlanması en zor kavram olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de zaman en iyi bildiğimizi düşündüğümüz, ancak anlamakta ve tanımlamakta/betimlemekte en çok zorluk çektiğimiz kavramlardandır.

Jeolojik zaman da yerbilimlerinde yaygın olarak kullanılmasına karşın, hem algılanması ve tanımlanmasındaki güçlüklerden, hem de geniş boyutuyla irdelenmemesinden, bir çoğumuzun bu konudaki bilgisi sınırlıdır. Bu nedenle, yerbilimleri için böylesine önemli bir kavramın Mavi Gezegen'in bu sayısında dosya konusu olarak işlenmesinin ilgi çekeceğini düşünüyoruz. İlk bakışta popüler bir yaklaşım değilmiş gibi gözükse de, konuyu tarihi ve felsefi yönleri ile zenginleştirerek sunuyoruz. Böylece hem yerbilimleri öğrencilerinin, hem de profesyonel yerbilimcilerin keyifle okuyacakları bir dosyayı hazırlamış olduğumuzu düşünüyoruz.

Bu sayıdaki diğer bir yazı grubumuz, değerli taşları ve özel olarak elmasları anlatan üç yazıdır. Yerbilimlerinde kullanılan bazı sözcüklerin kökenlerini anlatan "Mineral ve Kayaç İsimleri Etimolojisi" başlıklı yazının özellikle beğenileceğini umuyoruz. Akarsuların önemine ve güzelliklerine değinen "Yeşil koridor" yazısı sizlere ayrı bir tat verecektir. Konu değişikliği açısından geniş bir yelpaze sunan "Tehlike! Burada Radyasyon Var", "Volkanik Patlama Bulutları", "Neptünyen Daykları" gibi yazıların da beğeninizi kazanacağını umarız.

Mavi Gezegen'in bundan önceki sayısında yaptığımız yenilikler, çoğunlukla olumlu karşılandı. Bu sayımızda bazı küçük hatalarımızı da düzelterek aynı format içinde devam edeceğiz.

Bundan sonra da yazar ve okurlarımızın katkılarıyla, dergimizi daha nice sayılara ulaştıracağımızı ümit ediyoruz.

**Yayın Kurulu**