

## KİTAP

## Osman Sungur Ecemiş

## MERHABA

Sayılarının azalmadığını umduğum kitap dostlarını en derin sevgilerimle selamlıyorum. Biliyorum hızla gelişen dijital teknoloji ve artık günü gününe yaşadığımız sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle hayat bizler için öylesine zorlaştı ki, üzülerek bu azalmayı görüyorum. Umarım, özellikle genç nesil beni bu konuda yanılıdır.

Neyse bu konuyu daha fazla uzatmadan bu sayıdaki kitap tanıtımına geçelim arzu edersemiz. Hepimizin farkında olduğu üzere, cumhuriyete ve onun değerlerine ve kurucularına saldırılar son zamanlarda iyice arttı ve alenileşti. Bu nedenle, bu sayıda, gerici kafalara cevap olsun diye, o dönemin iki önemli kişinin anılarına yer vermeye karar verdim.

Tanıtmak istediğim ilk eser "Fethi Okyar'ın Anıları" üst başlıklı olup "Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye" adını taşımaktadır. Fethi Okyar'ın oğlu Osman Okyar ve Mehmet Seyitdanlıoğlu tarafından kaleme alınan bu anı kitabı, cumhuriyet tarihinin en çok tartışma konularından biri olan

"Serbest Parti" dönemini birinci ağızdan, yani partinin genel başkanı Fethi Okyar'ın ağızından anlatmaktadır. 1930 yılının Ağustos ve Kasım ayları arasında, topu topu 3 ay ömrü olan bu partinin, daha doğrusu bu de-

neme fikrinin nasıl doğduğu, hangi aşamalarla kuruluş evresine vardığı ve bu parti denemesinin hangi nedenlerle 3 ayda sona erdiğini merak edenlere bu çalışmayı hararetle tavsiye ederim. Özellikle, partinin inanılmaz bir hızla büyük bir tabana yayılmasının ve İzmir olaylarının bütün detayları çarpıcı bir şekilde bu anı kitabında anlatılmaktadır.

İkinci anı kitabımız ise, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli komutanlarından olan Ali Fuat Cebesoy'a ait olup, "Sınıf Arkadaşım Atatürk" adını taşımaktadır. Büyük şair Nazım Hikmet'in dayısı olan Cebesoy, anılarında, 1899 yılında Mustafa Kemal'le Harbiye'de başlayan dostluğunu, iyi ve kötü günleri nasıl paylaştıklarını akıcı bir dille anlatmaktadır. Bu kitapta benim en çok Harbiye dönemleri ilgimi çekti desem merakınızı biraz uyandırır mıyım bilmiyorum. Ali Fuat Paşa, birçok cephede beraber savaştığı bu dostunu anlattığı anılarını şöyle bitiriyor "Başımızdan politik fırtınalar ve aramızdan kara kedilerin geçtiği oldu (Terakkiperver Cumhuriyet Partisi dönemi

ve İzmir Suikastı olayı). Ama dostluğumuz hiçbir zaman bozulmadı. Ölünceye kadar iki yakın arkadaş olarak kaldık. Ben bu arkadaşlıktan da ima övünç ve kıvanç duyudum".

