

ÖLÜMÜNÜN 3. YILINDA FROEDR. KEMAL ERGUVANLI

Hikmet TÜMER - jeoloji Yüksek Mühendisi

Türk Jeoloji yaşamı 3 yıl önce 9 Kasım 1989 da bir anıt adamını yitirmişti. Kemal hocamızı Kasım'da uğurlarken ve bugün anarken yalnız Mühendislik Jeolojisi Ustası ya da Jeoloji Bilimi Ustası demiyoruz. Çünkü; O'nu sadece bu kimliği ile anmak eksik bir anlatım olurdu, O'nu yakından tanımak şansına sahip olanlar, konuşmasına yansıyan derin ve engin bilgi dünyası ile ilişki kurabilmiş, söylesilerindeki eşsiz lezzeti tatmış olanlar bunu kolayca anlayacaklardır. Prof. Erguvanlı, Türk toplumunda çok nadir yetişen bilimi ve bilgisiyile davranışı ve duyarlılığı ile eşsiz bir bilim adamı idi,

irguvanlı hocamız Cumhuriyet öncesinde dünyaya gelmiş ama Cumhuriyet döneminde yetişmiş ilk bilim adamı kuşağındandır.

1944 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesinden mezun olan hocamız, 1949 yılında Qrd, Prof* Malik SAYAR'ın yanında İTÜ'de Hereke pudingleriyle Gebze taşlarının inşaat bakımından etüdü ve civarının jeolojisi doktora tezini hazırlamıştır Şu doktora tezi Yüksek Mühendis Mektebinden, Teknik Üniversiteye dönüşen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilk tezdır 1952 yılında Bilecik Taşları ile Osmaneli ürelerinin inşaat bakımından etüdü ve civarının jeolojisi adlı çalışmaları ile Doçent olan hocamız, aynı yıllarda Türkiye Jeoloji öğreniminin tarihsel gelişimini merak edip bu konularda da araştırmalar yapmıştır. Jeoloji Kongreleri ve Türkiye'nin ilk maden mühendisi İbrahim İthem Paşa, Dr, Abdullah Beyin Hayatı ve Eserleri jeoloji tarihi çalışmalarının sonuçlarıdır,

1953 yılında Üniversite bünyesinde Maden Fakültesinin kuruluşunu sağlayan hocamız artık çalışmalarına bu fakülte bünyesinde devam etmiştir,

1954-1957 yıllarında Londra Üniversitesi Imperial Collage'de mühendislik jeolojisinin değişik konularında özellikle de Baraj yeri ve rezervuar jeolojisi konusunda araştırmalar yapmıştır,

Türkiye'ye mühendislik jeolojisi konusunda yeni bir dünya görüşü ile dönen Erguvanlı hocamız aynı yıl İTÜ'de mühendislik jeolojisi dersleri vermeye başlamıştır. Mühendislik jeolojisi yanı sıra yapı malzemesi jeolojisi ve hidrojeoloji gibi konularda da çalışmalar yapan hocamız, 1959 yılında Profesör olmuş» fakülte bünyesinde yeni kurulan uygulamalı jeoloji kürsüsünde görevine devam etmiştir,

1960'lı yıllardan itibaren mühendislik jeolojisi konusunda genç elemanların yetişmesine yoğun katkı koymaya başlamış, bu amaçla E.I.E. ve D.S.İ, gibi kuruluşlarla yakın işbirliklerine girmiştir.

1960'lı yıllar özellikle GAP bölgesinde Karakaya, Halfeti, Kral kızı, İhsu Baraj yerlerinin jeolojik ve

mühendislik jeolojisi yönünden sorunlarını çözmeye büyük zaman harcamış ve bu çalışmaları sonuçlandırmıştır.

1970 yıllarında Erguvanlı hocamız bu çalışmalarını hem Türkiye'de hem de uluslararası alanlarda tanıtma işini de ihmal etmediği yıllardır.

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)'nin kurucularından olma, Hidrojeoloji Türk Milli Komitesi Üyeliği ve m önemlisid© 1976 yılında da Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi'ni kurması hocanın Türkiye'yi ve Mühendislik Jeolojisi çalışmalarını tanıtmak için gösterdiği aktivilerdir. Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi'nin Başkanlığı'nı kuruluşundan ölümüne kadar sürdürmüştür.

1980 yıllardan ölümüne kadar Erguvanlı hocamız için öğretim, yönetim, yurtiçindeki ve yurtdışındaki mesleki çalışmalar ve mühendislik jeolojisinin tanıtımı için sarfedilen gayretler içinde geçmiştir,

Yıllarca "Taş, Toprak, Su, İşimiz Bu" sloganı ile sadece İTÜ'de değil KTÜ'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sayısız jeoloji mühendisi yetiştirmiştir. Bütün öğrencilerine, mühendislik jeolojisi alanında çalışan meslektaşlarımıza taş, toprak ve su peşinde koşmayı ve bunlardan zevk aldirmayı öğretmiştir.

Erguvanlı ismi ile adeta özdeşleşen Eima sevgisi ise hoca için sadece "Paylaşmak" VÖ "Vermeştir",

Derslerde anlattığı sevgi sözleri sağ ve sol eli ile birlikte yazması, güler yüzü, neşesi, yardım severiliği hocamızın öğrencilerine vermeye çalıştığı faziletlerdir,

Ömrünün 45 senesini Türkiye'nin barajına, yollarına, köprülerine, yapı taşlarına, jeoloji bilim tarihine vermiş olan hocamızı yazmak, hatta özetlemek çok zor, bunu biliyorum, Ama ölümünün 3. yılında kendi alanında ne kadar büyük bir boşluk doğurduğunu da görüyorum,

Erguvanlı hoca ile zaman zaman, söylesilere, sempozyumlara, panellere katılmış biri olarak hocayı daha yakından tanıma mutluluğuna kavuştum. Hocamızı daha yakın tanıyınca görüyorsunuz ki; karşınıza yalnız jeoloji bilimi konusunda değil, sanat, kültür, edebiyat alanlarında dopdolu bir hazine vardı. Bu hazine ile Erguvanlı hoca bir jeoloji, bir kültür, bir sanat virtüözü idi. Her söylesisinde ayrı bir derinlik, ayrı bir tat, ayrı bir zenginlik olan bu hazine ile etrafına ışık saçıyordu. Hocanın her alanda anlattıklarından, yeni bir şeyler öğrenmek, pay çıkarmak, olaylara yeni bakış açılarından bakmak fırsatı çıkıyordu.

Ölümünün 3. yılında hocamız için yapılan etkinliklerle tüm anlatmaya çalıştığımız nitelikleri bir kez daha anıldı, Öğrencileri, yakınları, meslektaşları, herkesin kalbinde yer eden ve yeri gerçekten doldurulamayacak KEMAL ERÖUVANLI Hocam Nur İçinde YatıD